



Samenloop Rotterdam

14 juni 2014, van 10:00 tot 15:00 uur
thema: een nieuw hart voor de stad

Wat is God aan het doen in Rotterdam?

Het stedelijk hart is Rotterdam in de oorlog kwijt geraakt;
op welke plekken is Gods hart gaan kloppen?

Rond deze vragen organiseert Samen voor Europa een samenloop door Rotterdam, met bezoek aan verschillende locaties in de stad

- om activiteiten van kerken en bewegingen te zien en om erover te horen,
- om nieuwe ideeën op te doen en
- om nieuwe relaties aan te knopen met mensen uit andere stromingen en bewegingen.

Daarna is er een gezamenlijke lunch in een 'missionair' restaurant op het waterfront van Zuid, waar wij meer verhalen horen over hoe God aan het werk is in de stad.

De samenloop start om 10:00 uur in Gebouw De Heuvel, Kerkplein 5, Rotterdam.

Laat je inspireren en kom 14 juni naar Rotterdam.

Geniet van een leuke samenloop door een indrukwekkende, bruisende stad, met

- een watertaxi over de rivier (optioneel)
- een bezoek aan de historische Laurenskerk en het bekende Zadkine oorlogsbeeld
- een bezoek aan de Scots International Church
- een wandeling over de Erasmusbrug naar de Koningskerk, en ten slotte,
- een Italiaanse lunch op Trattoria Borgo d'Aneto, met uitzicht over de stad.

Kosten € 15,- inclusief lunch in restaurant, koffie of thee (exclusief watertaxi, zie tip)

TIP: Parkeer gratis bij het restaurant Trattoria Borgo d'Aneto, Nijverheidstraat 2, Rotterdam (Feijenoord, op Zuid) vóór 09:30 uur. Onze gereserveerde watertaxi's brengen ons naar de noordkant bij het Maritiem Museum. De looptijd naar Gebouw De Heuvel is daar vandaan ongeveer 10 minuten. Reserveer voor een watertaxi via het contact adres/telefoon hieronder. De kosten voor een watertaxi zijn rond de € 5,- p.p.

Aanmelden en informatie E: samenvooreuropa.nederland@gmail.com of T: **0651024836**